

מערב קנדה וקצת אלסקה

דובים וחיות אחרות

ד"ר גבריאלה עילם

במהלך הטיולים פגשנו עשרות דובים, בעיקר דובים שחורים אך גם דובי גריזלי. התרגשנו בכל פעם מחדש מהחיה הגדולה והיפה הזו וכמובן צילמנו ככל שהצלחנו. דובים שחורים פגשנו בהרי הרוקי הקנדיים (Rocky Mountains), בפארק ווילס גריי (Wells Gray Park), במחוז יוקון (Yukon Territory), הרבה דובים שחורים לאורך כביש הקסיאר (Cassiar Highway) ואפילו כמה דובים שחורים בחלקו הצפוני של האי ונקובר (Vancouver Island). את דובי הגריזלי פגשנו בכל הטיולים רק 3 פעמים באזור הקסיאר באזורים הקרובים ל - Bell II, משפחות כנראה דובה אם ושני גורים (קטנים מאד או גדולים יותר).

הדובים השחורים

הדובים השחורים אוהבים לאכול את הפרחים הצהובים הפורחים באביב לצדי הכביש.



הם אוכלים בהנאה את שפע הדשא הצומח בעונה זו של האביב בשולי היער.



הם מסתכלים בחשדנות כדי לבדוק מה אנחנו עושים כאן פתאום, בטריטוריה שלהם.



אפשר גם לנוח בתוך השדה הפורח בשעות היותר קרירות של שמש אחרי הצהריים ואפילו לחייך...



אפשר גם לדבר...



להחליט שאנחנו לא כל כך מעניינים,



ולהמשיך לטייל בנחת.



לפעמים צריך לעבור את הכביש עם כל המשפחה.



הסקרנים באמת מעיזים להציץ מהחלון (הסגור) לתוך המכונית.



דרמה שנמשכה כמה שעות בהרי הרוקי'ס בדרך לפארק ז'ספר:

שני דובים גורים טפסו גבוה מדי על העץ ומתקשים לרדת.



אמא דובה אינה יכולה לעלות על הענפים הדקים של העץ שמא יישברו, היא צופה מלמטה בגוריה הקטנים ומכוונת אותם בדאגה.



גריזלי – הדובים החומים
 דובים גדולים, יפים, חזקים ומסוכנים.



פגשנו אותם תמיד בקבוצה משפחתית. כנראה אמא ושני גורים.

אמא גריזלי עם שני גורים קטנים. דואגים להתרחק היטב מהכביש.



ואמא גריזלי עם שני גורים גדולים.



אחד הגורים, שובב, מתרחץ בשלג.



אחרי הרחצה הוא חוזר לחיק המשפחה ומתנגב על ידי חיבוק העץ.



וכמובן צריך לנגב בהנאה רבה גם את הגב.





קצת חיות אחרות:

מוז (Moose)



אייל



במבי (Deer)



כבש גדול קרניים (Big Horn Sheep)



עז הרים (Mountain Goat)



זאב אפור שהלך לו בנחת לצד הכביש



נשרים קרחים (Bald eagle) פגשנו בעיקר לחוף האוקינוס הפסיפי. עופות טורפים גדולים ויפהפיים: יושבים במשך שעות כמעט ללא תנועה על ראש עץ גבוה וצופים בנעשה בסביבה, דואים בשמיים או מזנקים אל המים תופסים דג תוך כדי תעופה וממשיכים בדאייה כשהדג תפוס בציפורנים.





כשהם צעירים, הנשרים הקרחים נראים כך:



גם אתם חושבים על "הברוזון המכוער"?

תנשמת אחת ישיבה לה עצובה לצד הכביש.



משפחות של אווזים מטיילות בנחת על דשאם בפארקים ליד המים.



מאות ארנבות מתרוצצות על מדשאות הקמפוס של אוניברסיטת ויקטוריה



לתיאור הטיולים במערב קנדה וטיפים על נגישות ראו: ["מערב קנדה וקצת אלסקה"](#)